

# Zomeravondvertellingen

*Welkom op een avond vol verhalen en muziek in de bijzondere natuur van het land van Maas en Waal!*



Verhalenvertellers Edgar en Jan en musicus Jacqueline wandelen samen met u tussen de oude meidoorns, over groene grasvlaktes en langs de oever van de Waal. Op mooie plekken kunt u luisteren naar onze zomeravondverhalen.

In het midden van de zomer vieren we zowel de feestdag van Sint-Jan, als de zomerzonneward: het licht neemt weer in kracht af en de dagen worden korter. Het is een feest van blijheid en licht, maar ook van reflectie en afscheid. Sint-Jan riep dan ook de mensen op het oude los te laten en hun innerlijke houding te veranderen.

Deze thema's klinken door in onze verhalen. Zo is er het Indiaanse verhaal over de wind die graag wil trouwen, maar dan alleen met een vrouw die hem kan zien. Maar hoe kun je de wind zien? Uit de Griekse mythologie leren we dat het vroeger altijd zomer was, maar door een tragische gebeurtenis de seizoenen zijn ontstaan. En in een verhaal uit Ecuador wordt duidelijk waarom de zonnebloem altijd met de zon mee beweegt.

Een enerverend programma dus vol natuurgeesten, twistende goden en tragische prinsesjes omlijst door bezielende muziek. En dat alles verteld in de avond: de tijd van de transformatie, de overgang van de ene wereld naar de andere wereld; een plaats waar onze verhalen goed gedijen.

## **Praktische informatie**

**Wanneer:** 16 en 17 juli

**Tijd:** inloop vanaf 18.30 uur, start vertellingen 19.00 uur tot ongeveer 21.00 uur

**Waar:** verzamelen bij fietsrustpunt Waalbanddijk 6653, 6653BR te Deest (zie google-maps, als u dit invoert komt u precies bij dit punt)

**Kosten:** € 15,00 p.p., graag contant betalen; max 15 personen.

**Opgave:** stuur een mail naar [bezielendeverhalen@gmail.com](mailto:bezielendeverhalen@gmail.com); vermeld de datum en het aantal personen.

(Voor meer informatie, zie volgende pagina)

Er zijn voldoende parkeerplekken te vinden in het dorpje Deest, vanwaar het een klein eindje lopen is naar de verzamelplek.

U kunt zich opgeven door een mail te sturen aan [bezielendeverhalen@gmail.com](mailto:bezielendeverhalen@gmail.com). Geef hierbij aan welke avond u wilt komen en met hoeveel personen. U krijgt dan van ons een mail ter bevestiging. Er kunnen maximaal 15 personen mee. Als de avond van uw keuze uitverkocht is, kunnen wij kijken of er op de andere avond nog plaats over is. Of we kunnen u op de reservelijst plaatsen als u dat op prijs stelt. (De verhalen zijn geschikt voor kinderen vanaf 12 jaar)

We wandelen ongeveer drie kilometer, waarbij we op een aantal mooie plekken stilstaan om een verhaal te vertellen. De wandeling gaat over ongebaande paden, maar is zeer goed te doen. Wel moeten we twee keer over een (laag) hekje klimmen. Hierdoor is onze voorstelling helaas niet geschikt voor mindervaliden.

Houd het weerbericht in de gaten en pas uw kleding erop aan. Wandel- of andere stevige schoenen zijn in ieder geval aan te raden. Bij zeer slecht weer zal de voorstelling worden afgelast. We laten u dat weten via de mail.

Mocht u na de bevestiging toch niet kunnen komen, dan stellen wij het zeer op prijs als u ons daarvan zo snel mogelijk op de hoogte stelt. Zo kunnen we andere belangstellenden blij maken.

We hopen u op één van deze zomeravondvertellingen te mogen begroeten. Welkom!

Hartelijke groeten,

Jacqueline  
Edgar  
Jan

[www.bezielendeverhalen.nl](http://www.bezielendeverhalen.nl)  
[www.vrijeklanken.nl](http://www.vrijeklanken.nl)