

Beste,

Ruimte voor Stilte en Meditatieve Muziek.

Jacqueline van Koolwijk en Nicole Schmaloeer willen graag mensen 'terug' brengen naar de stilte in hunzelf. Naar de ware essentie van het bestaan. Dit doen zij door middel van meditatieve muziek en verstillend. Door met aandacht in het moment zelf te zijn, in contact met de ruimte en de aanwezigen.

Wij zijn op zoek naar plaatsen waar wij dit kunnen doen. Kunnen wij wellicht hierin iets voor elkaar betekenen?

Hieronder vindt u het aanbod van Ruimte voor Stilte en Meditatieve Muziek.

Vriendelijke groet,

Jacqueline van Koolwijk (docerend/uitvoerend musicus en muziektherapeute)

Nicole Schmaloeer (docerend/uitvoerend musicus en klankpedagoge)



Ruimte voor Stilte en Meditatieve Muziek

Vijf Gebeden

Geïnspireerd door het universele en tijdloze gedichtengoed van Hildegard von Bingen

Bidden... een vorm van scheppend bezig zijn. Bidden... het ontwaken van bewustzijn en verstillend. De Vijf Gebeden zijn orgelwerken geïnspireerd op vijf visioenen van Hildegard von Bingen. De onderdelen zijn : vertrouwen – kracht – onderscheidingsvermogen – verlossing – licht. Jacqueline van Koolwijk zal deze orgelwerken, die zij zelf heeft gecomponeerd, uitvoeren. Tussen deze orgelwerken door speelt Nicole Schmaloeer improvisaties, afgestemd op de orgelwerken en de ruimte, op fluit en andere instrumenten.

Meditatief zingen

Klankvelden zingen afgewisseld met instrumentale Improvisaties

De mens heeft een stem. Deze stem wordt niet vaak bewust gebruikt. Hoe helend, verhelderend en verstillend kan onze stem zijn.

Middels de klank van de stem gaan we de weg naar binnen, naar het diepste in onszelf, de ruimte in onszelf. Deelnemers zingen mee. De klankvelden die ontstaan zullen overvloeien in muzikale improvisaties, gespeeld door Jacqueline en Nicole op snaarinstrumenten en fluiten. Deze improvisatie verstillt, even niets, waarna een nieuw klankveld zich kan ontploegen. Op de golven van deze afwisseling zal de stilte zich kenbaar maken en verdiepen.

Inspiratiebijeenkomst Scheppend Musiceren

Creëren vanuit je diepste Verlangen

De mens musicert, schildert, schrijft, maakt beelden, danst, schrijft gedichten.....

Schijnbaar ligt er in ons een niet te stoppen impuls verankerd, die ons telkens weer aanspoort om te creëren, te scheppen, te manifesteren.

Waar komt die impuls vandaan? Waar vindt het zijn diepste oorsprong?

In deze bijeenkomst zullen Jacqueline en Nicole de luisteraar meenemen op een ontdekkingstocht naar het creëren vanuit je diepste Verlangen, waarbij thema's als Inspiratie, Manifestatie, Ritme en de Vormloosheid-binnen-de-Vorm zullen worden verklankt.

De wens is om deze ontdekkingstocht te delen door samen te werken met de locatie waar het plaatsvindt of met iemand die tijdens de bijeenkomst ook scheppend bezig is. Dat kan van alles zijn: tekenen, dansen, bloemschikken, hout bewerken.

Uitvoerenden

Ruimte voor Stilte en Meditatieve Muziek wordt verzorgd door *Jacqueline van Koolwijk (docerend/uitvoerend musicus en muziektherapeute)* en *Nicole Schmaloeer (docerend/uitvoerend musicus en klankpedagoge)*. Beide musici zullen op verschillende instrumenten en met hun stem klank geven aan wat zich vanuit hun diepste verlangen wil ontploegen.