

SOUND ESSENCE OF NATURE

Presentatie van Natuurfoto's met Live Muziek

Vertrouwde vormen lijken te verdwijnen

Associaties vallen weg

Ontsluiten van de essentie die ín de natuur besloten ligt

d.m.v. beeld, licht, muziek en klank

Leven in verwondering

Ronald Peeters

www.leveninverwondering.com

NECTAR

Jacqueline van Koolwijk

Nicole Schmaloeer

Percusiem

www.vrijeklanken.nl

Sound Essence of Nature

Presentatie van Natuurfoto's met Live Muziek

Sound Essence of Nature is het beste te omschrijven als een *natuurfotoshow-concert*, een symbiose tussen **Nectar** en **Leven in verwondering**. Een natuurfotoshowconcert ontvouwt zich vanuit een fijnbesnaarde afstemming van de drie uitvoerende musici van Nectar op de poëtische natuurbeelden van natuurfotograaf Ronald Peeters.

Jacqueline, Nicole en Percusiem spelen muzikale improvisaties die telkens weer verrassend zijn. Ze musiceren vanuit innerlijke Stilte; het ene moment energiek en beweeglijk, het andere moment verstillend, ruimte gevend en meditatief. Zij bespelen diverse instrumenten, zoals elektronische piano, orgel, snaarinstrumenten (swaramandala en nada tarangini), klankbuizen en klankschalen, diverse percussie-instrumenten en (alt)dwarsfluit.

Ronald onthult met zijn macrofotografie een wereld die voor ons niet direct waarneembaar is. Hij neemt je mee in een verrassende en soms overweldigende reis waarin het kleine de schoonheid van het grootse mag raken. Centraal in alle presentaties staat zijn fotoshow *Levenslicht, lofzang op de mikrokos'mos'*, die een inkijkje geeft in de magische, haast surrealistische lichtwereld van de mossen. Maar ook andere fotoshows zoals *Transformatie* (metamorfose van een libel), *Worldwideweb* (spinnenwebben en fonkelende parels), *Wiegend in de wind* (bloeiende bosanemonen) en *Vlinderpracht* zijn oogstrelend.

In Sound Essence of Nature dringen Jacqueline, Nicole, Percusiem en Ronald gezamenlijk zo diep door in de manifeste natuur dat de vertrouwde vormen en beelden lijken te verdwijnen. Alle associaties vallen weg: er zijn geen bekende melodielijnen, ritmes en composities meer. Zo ontsluiten zij de essentie die ín de natuur besloten ligt. Zij raken aan deze essentie via beeld en muziek, via licht trilling en klank. 'Sound' kunnen we hierbij begrijpen als klank, als geluid, maar ook als betrouwbaar, solide, deugdelijk. Sound staat voor al wat wezenlijk, voedend en inspirerend is.

Dat we in klank en beeld samen een verrassende reis mogen maken...